

Hernhutters in Suriname

Schaakstuk van de koloniale overheid of oprechte zending?

Gast spreker: Anne Moeniralam



Datum: Zaterdag 3 september 2022
Tijd: 13.00 uur - 16.00 uur
Plaats: Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39 Nijmegen
Bijdrage: € 2,- per persoon
Organisatie: **Werkgroep Caribische en Aziatische Cultuur Nijmegen**

Programma:

| | |
|------------------------|--|
| 12.30 uur | Inloop / Ontvangst |
| 12.55 uur | Welkomstwoord |
| 13.00 uur - 13.45 uur | <u>Deel 1:</u> Historische achtergrond * Waar komt de naam vandaan? * Opvatting over het leven * Zeist en het zendingsverhaal |
| 13.45 uur - 14.00 uur | Vragen / opmerkingen |
| 14.00 uur - 14.30 uur: | <u>Pauze</u> (versnapering en drank voor eigen rekening) |
| 14.30 uur - 15.15 uur: | <u>Deel 2:</u> Hernhutters in Suriname * Vestigingsmotief in Suriname * Veranderingen door hun komst * Maatschappelijke invloed * Dilemma's en gevolgen |
| 15.15 uur - 15.45 uur: | Vragen / opmerkingen |
| 16.00 uur: | Sluiting en mededelingen |

Informatie over de lezing en de gast spreker vindt u op de volgende pagina's.
 Wij hopen u zaterdag 3 september a.s. te verwelkomen op de lezing.

Met vriendelijke groet,

De Werkgroep Caribische en Aziatische Cultuur Nijmegen

(zie ook onze website: www.wcacn.nl)

Informatie over de lezing

Hernhutters: leden van de EBG

De Evangelische Broeder Gemeente (EBG) is een Protestantse kerk met gemeenten in zeker 35 landen over de hele wereld. Wereldwijd hebben de broedergemeenten ongeveer 1 miljoen leden die *Hernhutters* worden genoemd. In Nederland is de broedergemeente vooral bekend geworden door het zendingswerk in Suriname. De broedergemeente in Nederland heeft dan ook relatief veel aanhang onder Nederlanders van Surinaamse afkomst.

Op de vlucht

De EBG is in 1722 opgericht door *Graaf von Zinzendorf*. Op zijn landgoed in Saksen / Duitsland bouwde hij het dorp Herrnhut (onder de hoede van de Heer) voor enkele Moravische broeders die werden vervolgd.

Vanuit Herrnhut zijn de broeders naar verschillende oorden van de wereld gegaan voor hun zending. De geloofsvluchtelingen waren genoodzaakt te reizen, moesten hun weg zoeken en hebben gaandeweg hun pad gevonden. Ze zijn voortdurend op pad, op de vlucht, onderweg en op reis geweest.

In 1735 waren de eerste Hernhutters al actief in Suriname, waar ze heden het grootste Protestantse kerkgenootschap zijn. In 1736 kwamen zij naar Nederland en in Zeist hebben zij zich blijvend gevestigd. In Zeist zijn de bibliotheek en het archief van de broedergemeente. Sinds 2018 is daar ook het museum, *Museum Het Hernhuttershuis*.

Ook maatschappelijk actief

De Hernhutters zijn niet alleen als geloofsgemeenschap interessant. Ze hebben ook betekenis gehad voor de samenlevingen waar zij zich gevestigd hebben. Vaak droegen ze via hun rol in het bestuur van maatschappelijke organisaties, functies in het bedrijfsleven of door de oprichting van scholen en opleidingen bij aan de ontwikkeling van het land. Maar soms kwamen zij ook in conflict met bepaalde gelederen uit de bevolking waar het ging om het evangeliseren van kinderen. De vraag deed zich dan voor of ze meer als schaakstuk van de koloniale overheid werden ingezet óf toch aan oprechte zending deden.

Thema's voor en na de pauze

De gastspreker zal in het eerste deel van haar lezing de historische achtergrond belichten van de Hernhutters. Waar komen ze vandaan? Wat betekent hun naam? Waar zijn ze zoal naar toe gegaan? Wat is hun opvatting over het leven? Ook de vestiging in Zeist en het zendingsverhaal komen hier aan de orde.

Na de pauze zoomt de gastspreker in op Suriname. Waarom zijn ze naar Suriname gegaan? Wat heeft hun komst betekend voor en binnen de Surinaamse gemeenschap? Wat is hun maatschappelijke invloed geweest en hun rol in de ontwikkeling van het land? Wat voor gevolgen heeft het evangeliseren van bevolkingsgroepen teweeggebracht? Welke dilemma's deden zich hierbij voor? Wat zijn de gevolgen hiervan geweest?

Informatie over de gastspreker

Anne Moeniralam (1950) is geboren op Curaçao uit Surinaamse ouders. Sinds 1961 is zij woonachtig in Nederland. Na haar opleiding op het Gymnasium in Nijmegen is zij rechten gaan studeren aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen, waar zij in 1976 afstudeerde in Strafrecht.

Ongeveer 25 jaar is zij docente geweest op opleidingen in verschillende steden (Venlo, Roermond, Nijmegen, Cuijk en Roosendaal) waar zij Privaatrecht, Staatsrecht en Europees Recht doceerde. Voor het Ministerie van Onderwijs heeft zij landelijke schriftelijke eindexamens MBO gemaakt voor Privaatrecht (5 jaar) en Europees Recht (6 jaar). Na haar werkzaamheden in en voor het onderwijs, is zij in 2006 een zelfstandige advocatenpraktijk begonnen in Roosendaal als jeugdrechtsadvocaat. Ze is bijna 15 jaar werkzaam geweest in de advocatuur tot aan haar pensionering.

Tegenwoordig helpt zij wekelijks kinderen uit sociaal zwakkere milieus in Roosendaal met het maken van hun huiswerk. Tevens is zij voorzitter van het bestuur van het CDA, afdeling Roosendaal.

Omdat ze veel belangstelling heeft voor geschiedenis, met name voor het historische erfgoed van Suriname en het Caribisch gebied én zich hierin verdiept, houdt zij af en toe lezingen over uiteenlopende historische onderwerpen voor verschillende groepen.